

Vriendenavond op dinsdag 18 oktober

'De terugkeer van Antonius van Padua'

De Vriendenavond van dinsdag 18 oktober staat geheel in het teken van Antonius van Padua. Pastor Rud Smit van de RK Lievevrouweparochie vertelt over deze volksheilige, die in Bergen op Zoom vooral bekend is vanwege de bedevaart in Lepelstraat. Verder is er een kort optreden van de Bergse cabaretier Emiel Wilbrink. Het klapstuk van de avond is de overhandiging van het vorig jaar verworven 17^e eeuwse Antonius-schilderij. ■



Programma Vriendenavond

- Vanaf 19.30 uur: ontvangst.
- Om 20.00 uur: opening, Ad Houtman.
- Vervolgens: inleiding, pastor Rud Smit.
- Intermezzo, cabaretier Emiel Wilbrink.
- Overhandiging van het gerestaureerde schilderij 'Antonius van Padua' aan museumdirecteur Wim Reijnders.
- Afsluiting officieel gedeelte en informele borrel in het Museumcafé.

Alle Vriend(inn)en van het Markiezenhof zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen!

AGENDA

• In november is de Hofzaal drie avonden het decor van de **theatervoorstelling 'Danton en de Franse revolutie'**. De speeldata zijn donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 november; de aanvang is telkens om 19.30 uur. *Georg Büchners wereldberoemde toneelklassieker Dantons Dood (1835) is prachtig geënsceeneerd door Theater Nomade uit Amsterdam. De voorstelling baseert zich op documentaire historische feiten uit de tweede fase van de Franse revolutie.*

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Theaterkassa van CKB De Maagd (ingang Potterstraat) en bij VVV Brabantse Wal (Kortemeestraat). Kosten: 17,50 euro per kaart, excl. administratiekosten.

• Tijdens de reguliere koopzondagen van 2 oktober, 6 november en 4 december is het museum gratis toegankelijk.

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!

STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noordwest-Europa. Al vanaf 25 euro per jaar bent u Vriend(in).

Bestuur: Ad Houtman (voorzitter), Frans van Dongen (vicevoorzitter), Elske van der Hoeden (secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Adrie Verbeem, Han Verbeem.

Donaties en bijdragen: ING 34.50.498, Bergen op Zoom
Correspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E: evdhoeden@gmail.com

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom
T: 0164-277077 - E: info@markiezenhof.nl

Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten) van 11.00 tot 17.00 uur. **Op vertoon van de Jaarkaart hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang.**

www.vriendenmarkiezenhof.nl

colofon



hetMarkiezenhof
HISTORISCH CENTRUM

Uitgave van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof, sinds 1968.

Verschijnt elk kwartaal.

najaar 2011

www.vriendenmarkiezenhof.nl



ARCHIEFOTO: COLL. HET MARKIEZENHOF



Blikopener op het
MARKIEZENHOF

Volop in actie

Beste Vriend(inn)en,

Dit najaar staan er weer volop activiteiten op stapel. Zo zijn de voorbereidingen van de Juniorprijs 2012 in volle gang. Maar allereerst is er de Vriendenavond op dinsdag 18 oktober waarvoor het bestuur ook u, als Vrienden en Vriendinnen van Het Markiezenhof, van harte uitnodigt. Deze avond belooft bijzonder te worden vanwege de presentatie van een opmerkelijke aanschaf. Anderhalf jaar geleden verwierf de Vriendenstichting een 17^e eeuwse schilderij van de H. Antonius van Padua. Het doek is vervaardigd voor de Antonius-verering in westelijk Brabant en kwam uiteindelijk terecht in een Tilburgs klooster waar het een vergeten bestaan leidde. Het schilderij is grondig gerestaureerd en vormt een aanwinst voor de proces-siecollectie van het museum. Want Antonius maakt deel uit van onze cultuurhistorie. Niet alleen vanwege de bedevaart en novenen in Lepelstraat maar bijvoorbeeld óók om het bekende volkswijsje dat tijdens de Bergse Vastenavond gezongen wordt: "Antonius van Padua, zo heilig en zo goed, wij loven en wij prijzen u omdat gij wond'ren doet..." Kortom: Antonius van Padua hoort thuis in Het Markiezenhof.

Ad Houtman,
voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof



• De tentoonstelling 'Het Markiezenhof in fotografie, van kazerne tot museum & archief' is te bezichtigen van 18 oktober 2011 tot 29 januari 2012. Kijk ook op www.markiezenhof.nl en klik op de links naar de Twitter en Facebookpagina's voor meer informatie en activiteiten rondom deze tentoonstelling.



Van kazerne tot museum & archief

Het Markiezenhof in fotografie

Wie herinnert zich het Markiezenhof nog als kazerne? Een wachthuisje bij de poort, marcherende militairen. Vanaf het begin van de jaren '60 werd het gebouwencomplex grootschalig gerestaureerd. Steigers, vrachtwagens en werklieden bepaalden lange tijd het straatbeeld. Tegenwoordig wapperen de twee banieren van het Markiezenhof Historisch Centrum aan weerszijden van de hoofdpijler. Het eeuwenoude stadspaleis is gedurende de afgelopen vijftig jaar getransformeerd van militaire kazerne tot een veelzijdig museum en archief.

Markiezenhof en fotografie
Net als het Markiezenhof heeft ook de fotografie een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt. Van de eerste 19^e-eeuwse portretfoto's met lange belichtingstijd tot digitale snapshots die direct met vrienden op internet gedeeld worden. Aan de hand van materiaal uit de eigen collectie zal de fotografie – van glasnegatief tot digitaal fotolijstje – in beeld worden gebracht. Natuurlijk zullen ook oude foto's van de kazerne en restauratie uitgebreid aan bod komen. Daarnaast is een aantal fotografen uit Bergen op Zoom en omstreken gevraagd een creatieve bijdrage te leveren. ■

'Als twee druppels water' Filmmiddag oktober

Kom op **zaterdag 29 of zondag 30 oktober om 14.00 uur** naar het Markiezenhof voor de film *Als twee druppels water*. Regisseur Fons Rademakers maakte in 1963 voor deze film opnamen van het Markiezenhof en het Beursplein. De film -met Lex Schoorel en Freddy Heineken in bijrol- is gebaseerd op het boek *De donkere kamer van Damokles* van W.F. Hermans en

speelt zich af in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Sigarenverkoper Ducker stort zich na een ontmoeting met de Britse geheimagent Dorbeck in een wereld van verzet en sabotage, waarin werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen. ■

• Vrienden van het Markiezenhof hebben op vertoon van hun Jaarpas gratis toegang tot de expositie en de filmmiddag(en) op 29-10 en 30-10.

Uitnodiging

Het Markiezenhof nodigt alle Vriend(inn)en uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de expositie 'Het Markiezenhof in fotografie'.

Zondag 16 oktober bent u van harte welkom in de Hofzaal, vanaf 13.30 uur. U kunt reserveren per e-mail (markiezenhof@bergenopzoom.nl) of bel 0164-277070 (alleen tijdens kantooruren).

Let op: een schriftelijke bevestiging geldt als toegangsbewijs.



Nog geen Vriend van Het Markiezenhof? Meld u nú aan via: www.vriendenmarkiezenhof.nl